

“Dünya sermayesi insan sağlığını gözden çıkarmıştır!”

-Tıp Bu değil

Röportaj : Dr Nurşin K Külcü
Muğla Tabip Odası Genel Sekreteri

Değerli okurlarımız, *Tıp Bu Değil* adlı yapıt kolektif bir ürün olarak İTHAKİ yayınlarından Haziran 2012 tarihinde ilk baskısını yaptı ve başta tıp camiası olmak üzere geniş bir platformda yankı uyandırdı. Yapıt sadece basılı bir eser değil bir "hareket" olarak da algılanması gereken ilk somut ürün olarak değerlendirilebilir. MUĞLAK 'ın ilk sayısında TIP BU DEĞİL'in editörü sayın Prof Dr.İlknur Arslanoğlu ile sizler için gerçekleştirdiğimiz söyleşiye yer vermek istedik.Gün geçtikçe piyasanın vicdanına terk edilmeye çalışılan sağlık sisteminde, biz sağlık hizmetini sunanlarca, buzdağının görünmeyen asıl büyük kütesinin etkisini anlamaya çalışmanın gerektiğini düşünüyoruz.

Bu bağlamda röportaja başlık olarak uygun bulduğumuz, kitabın yazarlarından Kaan Arslanoğlu'nun sözlerine de yer vererek başlayalım istedik: **"Tıp Bu Değil" kitabının, oluşumunun tezi ise bambaşka. Ne kadar çok sağlık hizmeti, o kadar çok sağlık anlamına gelmez. Tam tersi anlamaya gelir. Bugünkü egemen tıp, insanların hastalanmasına bile göz yumuyor: İnsanlar daha çok hastalansın ki, daha çok tedavi edebilsin sağlık sektörü, daha çok kazanabilsin. Tek tek kişiler, tek tek hekimler ve toplu olarak kamuda koruyucu hekimlik işi unutturulsun. Rakamlar Türkiye'de ve dünyada geçmişe göre çok daha iyi tedavi edildiğimizi gösteriyor. Ama daha çok hastalanıyoruz"**



İlknur hanım, yoğun tempunuzda gazetemize zaman ayırdığınız için önce teşekkür ederek söze başlamak istiyorum. Kitapta pek çok yazar tıp adamı var. Ortak bir eser çıkarmak fikri nasıl oluştu? Kitabı ortaya çıkaran temel dinamikler nelerdir? Kitabı ortaya çıkaran temel dinamikler her gün yaşadıklarımız aslında. Ben ve diğer

on bir hekim yazar mesleklerinde yılları geride bırakmış ve değişik alanlarda sağlık sistemindeki olumsuzlukları yaşayan kişiler. Gazeteci yazarımız Mustafa Sönmez ise bir aydın ve sağlık ekonomisinde uzmanlaşmış bir gazeteci olarak konunun kamuoyu cephesinden bakıyor. Sağlıkta dönüşüm süreci, meslek odalarının verdiği tepkiler ve sonu ölümle biten hekime şiddet olgularıyla son birkaç yıldır o kadar yoğun bir gündem yaşandı ki sağlık profesyoneli olsun olmasın herkesin zihinlerinde ve söylemlerinde sağlık hizmetinin sunuluş biçimi önemli yer tutmuştur. Sağlık hizmetinin sunuluş biçimiyle ilgili fazlaca girişim ve buna fazlaca muhalefet olmakla birlikte, bu sunuşun altında yatan sistemi çözümleyici ve sorgulayıcı bir hareket görülmemekteydi. Ancak tek tek bir takım yazarlar olarak basında veya e-posta gruplarında birbirimize ulaşan bazı görüşler mevcuttu. Bu bir grup insan üzerine düşen sorumluluğu daha geniş bir platforma taşımak isteyince önce "tıp bu değil" hareketi fikri, ardından bunun ilk ürünü olarak çok yazarlı bir kitap yayınlama fikri ortaya çıktı. **Kitabınızı okurken pek çok soru akla geliyor. Dinamik bir kitap, çok yönlü. En çok kafa kurcalayan soru ise**



şuydu : Tıp kime hizmet ediyor? Sadece hastaya mı ?. Okurlarımıza yanıtını kitapta bulabilecekləri

sinyalini de vererek sorunun yanıtını özet olarak bir de sizden dinleyelim.

Geçenlerde ortak bir radyo programımızda sayın Prof Dr Tevfik Özlü'den duyduğum bir sözle başlayayım. Tıp insanların birbirine yardım etme dürtüsünden doğmuştur. Fiziksel bir sorun nedeniyle yardıma muhtaç kişiye karşı doğal olarak içimizde uyanan merhamet yüzyıllar boyu bu yardım konusunda özellikle yetenekli ve hevesli kişileri uzmanlaştırmış, sonra giderek başka sosyoekonomik dürtülerin de şekillendirmesiyle tıp mesleği ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla tıbbın temel amacı hastaya hizmet etmektir. Buna eklenebilecek olumlu misyonlar tıbbın bir bilim olarak, daha doğrusu biyoloji biliminin bir alt kategorisi olarak insanın doğayı anlama mücadelesine hizmet etmesi, ayrıca hastalıkların ve sağlıklı yaşamının dinamiklerini çözerek toplumların daha az hastalanarak daha kaliteli nasıl yaşayabileceğini ortaya koyması, yani koruyucu, önleyici tıp sayılabilir. Bence olumsuz misyonları ise bugün dünyanın en büyük sermaye birikimlerinin yapıldığı tıp sektörünün global sermayeye hizmeti, insanların zayıf noktası olan sağlıklı yaşama dürtüsünün iktidarlarca oy, medya tarafından rating malzemesi olarak kullanılması, hatta daha uç olarak bilgilerin biyolojik savaş ve işkence gibi kötüye kullanım örnekleri, bireysel bazda hekimlerin kendilerine haksız bir otorite veya kazanç kapısı olarak kullanımı sayılabilir. **Kitabın devamı gelecek mi? Çözüm önerilerinin somutlaştığı bir yapıt için çalışmalar var mı? Böyle bir potansiyelin olduğunu düşünüyoruz.**

Evet, kitabın devamı için kolları sıvadık bile. İlk kitap az değiştirilmiş yeni baskılarıyla sürerken ikinci kitap yeni yazarları, yazıları ve çözüm önerilerini içerecek. **Kitabınızın bir tanıtım yazısında Sayın Kaan Arslanoğlu'nun Aysberg'in altını işaret eden acı bir saptamasını okumuştum, "Dünya sermayesi insan sağlığını gözden çıkarmıştır !" diyordu. Bence merkez burası ve röportaja başlık olarak kullandık bu saptamayı. Buradan hareketle emeğin sahibi sağlık çalışanları ve" HEKİMLERİN emeği de gözden çıkarılmıştır" diyebilir miyiz?**

Evet. Sizin ikinci dediğinizle ilgili çok ilginç yazılar okuyoruz. Tıba ayrılan sermaye artarken bunun içinde hekimlere ayrılan payın giderek küçülmesi, mesleki inisiyatifin de ikinci plana itilmesini açmılayan. Bu, kapitalizmin gelişme süreci içinde, zaten öngörülmüş olan sermayenin yayılımının doğal bir sonucu. Doktorlar işçileşecek. Bu hem kötü, hem iyi. Nesi kötü, nesi iyi, bu uzun bir tartışma konusu olabilir.

Hekimler genel olarak hak kaybı, alan kısıtlaması, iş yükünün ağırlaştırılması, şiddete maruz kalma, emeğin değersizleştirilmesi, performans sisteminin adaletsizliği, sürekli hale gelen "geçici" görevlendirmeler, tıp uygulama sürecinde davalar gibi pek çok alanda yaşadıkları sıkıntıları dile getirmekteler. Genel çerçevede gelecek kaygısı yaşadıklarını da söyleyebiliriz. Önümüzü göremiyoruz.Bu sürecin devamında da en çok katkı sunan ve işlerlik kazandıranlar da bizleriz. Sistemin arızalarını maalesef ÖZVERİLERİMİZLE görünmez kılıyoruz. TIP BU DEĞİL hareketi bunun için çıkış yolunu gösteriyor mu? Böyle bir misyonu olacak mı ? Aslında özverilerimizle görünmez kılıyoruz saptamanıza katılmamak mümkün değil. Ama şahsen benim kişisel yapı ve çıkış



noktası gereği hekimlerden daha fazla özveri bekleyen bir yanım da var. Ancak bu özveri daha fazla mesai, daha sağlıksız ve çeşitliliklerinden vazgeçilmiş bir yaşam değil, daha olgun ve empatik bir yaklaşım, ücret beklentilerinde halkın genel durumunu göz önünde bulundurarak daha adil fakat daha mütevazı saptamalar gibi açıklanabilir. Ancak fizyolojik sınırları aşan çalışma süreleri, hasta başına ayrılan süreyi azaltan poliklinik sayıları, emekliliğe yansımayan yalancı ücret iyileştirmeleri ve daha birçok konuda ciddi karşı çıkışlar gerekiyor.

O halde meslek örgütlerinin yapısı ve çalışmaları akla geliyor bu çıkışlar için: Sizde Tabip Odalarının odağına alakem en çok enerji harcaması gereken olgu nedir? Ne önerirsiniz?

Tıbbın giderek sadece tedaviyle ilgilenmesi çok ciddi bir sorun. Toplum daha fazla hastalanıyor, bizler belki

biraz daha iyi tedavi ederek açığı kapamaya çalışıyoruz. Dibi delik kova misali her bakımdan. Oysa koruyucu tıp hem devlet politikaları, hem tek tek hekimlerin günlük uygulamaları hem de tek tek insanların bilinçlendirilmesi ve denetlenmesi anlamında tıbbın temel görevidir. Birinci görevidir. Ne zamandır hekim örgütlerimiz bu görevi ihmal ediyor. Bir de sağlık politikaları anlamında tam kamuculuğu savunmalyız. Kamuda muayenehanecilikle sulandırılmamış tam kamuculuk. Tam Gün davası bizim davamızdır. Bu davayı Bakanlığa bırakmamız ciddi bir işlev kaybına yol açıyor bizler açısından. **Muğla Tabip Odası Yönetim Kurulu ve yayım kurulu adına çok teşekkür ediyorum yeniden.**

Kitabın Yazarları

Dr. Ahmet Aydın, Dr. Ahmet Özdoğan, Dr. Ali Rıza Üçer, Dr. Bülent Akman, Dr. Bülent Kara, Dr. Ercan Duman, Dr. Erdoğan Özden, Dr. Gülümser Heper, Dr. Hasan Basri Aksoy, Dr. İlknur Arslanoğlu, Dr. Kaan Arslanoğlu, Dr. Mutluhan İzmir, Dr. Osman Elbek, Dr. Osman Gürsel Erkılıç, Dr. Tolga Binbay, Dr. Uğur Yılmaz ve Dr. Yavuz Dizdar, **"Sağlık alanında doğruyu yanlıştan ayırt etmek sadece halk için değil, hekimler için de çok zorlaştı. Hangisi bilimsel tıbbın gereğidir, hangisi ticari tıbbın, hangisi şarlatanlığın son numarasıdır... bizler için bile ayırt etmesi güçleşti" diyorlar.**

BARIŞ : HER ZAMAN ! MUĞLA'DAN HATAY'A...

TTB Merkez Konseyi, aralarında Hatay Tabip Odamız'ın da bulunduğu Suriye'de Emperyalist Müdahaleye Hayır Platformu'nun 1 Eylül'de Hatay'da düzenleyeceği etkinliğe TTB Başkan ve Merkez Konseyi üyelerinin katılımını kararlaştırmıştır.

Muğla Tabip Odasına konu ile ilgili bilgilendirme yapılmış ve destek istenmiştir. Tabip Odası olarak etkinliği destek mesajı gönderdik.

Vatan savunması söz konusu olmadıkça savaşın korkunçluğunu dile getiren ve "Yurtta sulh , chanda sulh" diyerek barışı yücelten bir önderin kurduğu Cumhuriyet'in çocukları olarak, barış bayrağının yükseltileceği mitinge katkınız bizleri fazlasıyla mutlu etmiştir.Mitingin; kardeşlik duygularından farklı duygu ve düşünceler ile buldukları yerlerde adeta bir terör ortamı yaratan kardeş ülkenin mensupları (?) ile bir arada yaşamak durumunda bırakılmış Hatay'da düzenlenmesi ayrı bir anlam taşıyacaktır. Ortadoğu'da sınırların yeniden çizilmeye ve paylaşım savaşının bütün bölgeye mal edilmeye çalışıldığı bu zamanda katkıda bulunduğunuz bu miting barış sevdalılarının gönüllerinde her zaman taze tutmaya çalıştıkları kardeşlik çiçekleri için taptaze bir hava sağlayacaktır. Muğla Tabip Odası olarak sizi ve mitinginizi saygıyla selamlarız.